



Norbertus van Gennepe en zijn spiritualiteit

door

Prof. Dr. P.J.A. (Peter) Nissen

Woensdag 18 september 2019 om 20:00 uur bij De Diepen

Na een lange en vooral warme zomer, die eigenlijk niet voorbij lijkt te gaan, start de Sociëteit met de tweede helft van het lezingenprogramma 2019. Met deze lezing duiken we in de geschiedenis van Gennepe, met name in de geschiedenis van één van haar bekendste zonen: Norbertus van Gennepe. Op diverse plekken in Gennepe zijn beeltenissen van Norbertus te zien en zijn straten/pleinen naar hem vernoemd. De voordracht wordt gegeven door een eminente wetenschapper, die regelmatig te zien is op de televisie.



Abdij Postel, foto Andries Knevel



Abdij Postel, foto Andries Knevel

Peter Nissen zegt over Norbertus:

Hij leefde ruim negen eeuwen geleden, maar wie was hij, Norbertus van Gennepe? En heeft hij in onze tijd nog iets te zeggen? Net als wij leefde hij in een tijd vol veranderingen. Te midden van die veranderingen zocht hij naar een spiritueel houvast, naar oriëntatie in zijn leven.

Norbertus werd tussen 1080 en 1085 geboren als zoon van Heribert, heer van de burcht van Gennepe in het Ketelwoud, en verkeerde in zijn jeugd in de beste kringen. Hij werd kanunnik te Xanten, maar brak met het luxueuze leven daar om op zoek te gaan naar vernieuwing van het religieuze ideaal. Die vernieuwing vond hij eerst als rondtrekkende prediker en later als stichter van een nieuwe leefgemeenschap in Prémontré. Uit die leefgemeenschap is de orde van de premonstratenzers voortgekomen, beter bekend als die van de norbertijnen en norbertinessen. Die orde telde ooit tientallen kloosters in de Lage Landen. In Nederland zijn er nu nog vier kloosters: de bekende abdij van Berne in Heeswijk, het klooster Sint-Catharinadal van de zusters in Oosterhout en de priorijen in Hierden en Tilburg. In Vlaanderen vormen zij de tweede grote mannelijke religieuze orde, met bekende kloosters in Averbode, Postel, Grimbergen, Tongerlo, Leuven (Parkabdij) en Leffe.

Norbertus eindigde zijn religieuze loopbaan als machtige aartsbisschop van Maagdenburg, waar hij in 1134 overleed en begraven werd. Daar en in Prémontré ontstonden vroege levensbeschrijvingen, waarvan de ene vooral zijn rol als kerkbestuurder beklemtoont en de andere meer zijn kloosterlijke ideaal.

Vertrekkend vanuit de beeldvorming in de religieuze kunst en in de beide levensbeschrijvingen gaat Peter Nissen in zijn voordracht op zoek naar Norbertus van Gennepe en zijn spiritualiteit in een tijd vol veranderingen.



Norbertusbeeld Markt
Gennepe bij M. Voss



Norbertijnen op bezoek in Gennepe 2018-08-01



Mosaïek in Raadzaal Gennepe
door Mevr. Elias

Wie is Peter Nissen?

Peter Nissen (* Swalmen 1957) studeerde theologie en kerkgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, promoveerde in 1988 cum laude in Amsterdam en doceerde kerkgeschiedenis aan verschillende theologische opleidingen in Nederland. Hij vervulde de leeropdrachten Cultuur in Brabant, Kerkgeschiedenis, Cultuurgeschiedenis van het christendom, Cultuurgeschiedenis van de religiositeit en Spiritualiteitsstudies aan de universiteiten van Tilburg en Nijmegen. Momenteel is hij hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarnaast is hij remonstrants predikant in Oosterbeek. Namens de remonstranten heeft hij zitting in de Raad van Kerken in Nederland. Hij publiceerde een groot aantal boeken en artikelen over de geschiedenis en actualiteit van religie en cultuur, waaronder in 2009 het boek "Norbertus van Gennepe, *Godzoeker in tijden van verandering*" (Uitgeverij Abdij van Berne).

Na een zeer interessante lezing over de 80-jarige oorlog in onze regio, nu een betoog over een markante figuur uit onze eigen contreien door een deskundig, ervaren en boeiende spreker!

Schrijf de datum dus in de agenda en kom op 18 september

Aanvang lezing 20:00 uur
Inloop vanaf 19:30 uur