

Woensdag 21 februari 2018 om 20:00 uur bij De Diepen

Pierre Cuypers

architect, kunstenaar, ambachtsman, projectontwikkelaar en katholiek

door
Mevrouw A. (Anneke) Vahl-Lekkerkerker

Na een druk bezochte lezing over de politieke situatie in de Verenigde Staten en een blik in de (mogelijke) toekomst van dit land, neemt de spreker van de lezing van vanavond, Mevrouw Anneke Vahl, u mee in de wereld van een van Nederlands bekendste en succesvolste architecten: Pierre Cuypers.



Mevrouw Vahl zegt over haar lezing het volgende:

Pierre Cuypers, architect, kunstenaar, ambachtsman, projectontwikkelaar en katholiek.

Pierre Cuypers was een enorm succesvolle architect. In binnen en buitenland was hij beroemd. Hij was ook heel productief. Bijna iedereen kent werk van hem.

Ik heb me altijd afgevraagd waarin het geheim van zijn succes lag. In deze presentatie probeer ik daarop een antwoord te geven. Aan de hand van veel beeldmateriaal komt zijn leven en werk naar voren. Ik geef een beeld van de tijd waarin hij leefde, zijn wonen en werken in Roermond en zijn verhuizing naar Amsterdam.

Cuypers' werk trok de aandacht van de katholieke schrijver Joseph Alberdingk Thijm, die Cuypers' neogotische werk in het blad Dietsche Warande als de ware katholieke architectuur beschreef.

Inderdaad zou na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 de neogotiek snel de katholieke stijl bij uitstek worden. Alberdingk Thijms reclame voor Cuypers had tot gevolg dat de architect vanaf 1859 ook boven de grote rivieren ging bouwen, te beginnen met de Sint-Laurentiuskerk in Alkmaar.



Sint Laurentiuskerk Alkmaar



Centraal Station Amsterdam

Natuurlijk komen het Rijksmuseum en het Centraal Station aan de orde. Kasteel de Haar bij Haarzuilens wordt niet vergeten. Dit alles wordt van mooie beelden voorzien. Tenslotte probeer ik altijd wat gebouwen van Cuypers te vinden die in de buurt liggen van de plaats waar de presentatie plaats vindt. Het is geen wonder dat dit heel vaak lukt.



Haarzuilens



Catharinakerk Eindhoven

Over zichzelf vertelt zij het volgende:

‘Jaren lang werkte ik in diverse ziekenhuizen. De laatste 10 jaar van mijn loopbaan was ik operationeel manager in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen.

Na mijn pensioen kreeg ik tijd voor mijn grote liefde: geschiedenis. Omdat een echte studie zou betekenen dat ik veel andere dierbare zaken zou moeten laten, zocht ik naar mogelijkheden om vooral praktisch met geschiedenis bezig te zijn. Zo werd ik gids in het bevrijdingsmuseum in Groesbeek en later gids in en rond Paleis het Loo te Apeldoorn.’

De lezing begint om 20:00 uur
inloop vanaf 19:30 uur