



## *'Het kerstverhaal in de Middeleeuwse Kunst'*

Presentatie door E.B. (Trix) en J. (Koos) Willemse  
woensdag 7 december 2011 aanvang 20.00 uur in "de Diepen"

Beste leden,

Het einde van het jaar komt in zicht. De activiteitencommissie heeft haar pijlen reeds gericht op de laatste thema-avond van 2011 en, hoe kan het ook anders, deze avond staat in het teken van kerst.

Al meer dan een jaar geleden hebben Trix en Koos Willemse ons beloofd een thema-avond te verzorgen met een onderwerp wat in deze decembermaand van toepassing is.

Het kerstverhaal is aanleiding geweest voor het maken van veel middeleeuwse afbeeldingen, die we nu kunstwerken noemen. Voor de middeleeuwen waren deze voorstellingen in de eerste plaats uitingen van geloof. Om ze te begrijpen moeten we op de hoogte zijn van de denkwijze van de mensen uit die tijd.

Trix en Koos Willemse willen ons laten zien dat veel afbeeldingen berusten op verhalen uit verschillende bronnen en dat er vaak een extra boodschap aan de afbeelding werd gegeven door het verwerken van symboliek. Al meer dan vijftien jaar houden zij dialezingen over christelijke kunst, laten daarbij (voornamelijk) middeleeuwse afbeeldingen zien en leggen de betekenis uit van wat er op staat.



Trix is afgestudeerd in algemene taalwetenschap en kunstgeschiedenis. Jarenlang heeft zij Nederlandse les gegeven aan een middelbare school. Zij geeft ook Nederlands als tweede taal. In Malden verzorgt zij een cursus kunstgeschiedenis.

Koos was tot zijn pensionering docent chemie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn hobby is middeleeuwse kunst.

Denk nu niet dat U alleen maar een verhaal wordt voorgelezen. U krijgt veel middeleeuwse afbeeldingen te zien met uitleg van twee mensen die al jarenlang hun sporen in de christelijke kunst hebben verdiend. Laat deze avond een begin zijn van een mooie kersttijd 2011. Doe uzelf een plezier en komt in groten getale.