



'De Heerlijkheid Boxmeer'

Presentatie door drs. H.J. (Herman) van Cuijk

Woensdag 7 september a.s. aanvang 20.00 uur in “De Diepen”

Beste leden,

Ik vermoed dat elk lid van onze sociëteit wel eens in Boxmeer is geweest om te winkelen of te wandelen. Maar weet u ook dat Boxmeer een lange historie kent met veel tradities en veel authentieke gebouwen (kerken en kloosters) herbergt. Het oudste gedeelte van Boxmeer is Het Kasteel dat rond de 11^{de} eeuw in eerste instantie een houten vesting was op een verhoging bij de rivier de Maas.

Rond 1300 kwam het eerste stenen kasteel. Het werd bewoond door de Gelderse ridder Jan Boc en naar deze heer is Bocs-meer of Boxmeer genoemd. Eeuwenlang is dit gebied bestuurd geweest door de Heren van Boxmeer. De Heerlijkheid Boxmeer was een zelfstandig staatje, dat vaak zijn eigen weg ging. Het kende eigen belastingen en eigen wetten. Er was godsdienstvrijheid waardoor de huidige St Petrusbasiliek tijdens de Beeldenstorm (80-jarige oorlog) gespaard is gebleven.

Rond 1600 werd de Heerlijkheid Boxmeer door huwelijk en vererving eigendom van de graven van Bergh (het huidige 's-Heerenberg).

De Heerlijkheid heeft bestaan tot bijna 1800. De komst van de Franse troepen luidde het begin van een nieuw tijdperk in. Eerst werd de Heerlijkheid ingelijfd bij Frankrijk, later bij de Bataafse Republiek. Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo werd het gevoegd bij het Koninkrijk der Nederlanden.

Boxmeer kent twee grote tradities: de Vaart (Bloedwonder in 1400) en het Metworstrennen (carnaval).

Naast het kasteel zijn de St. Petrusbasiliek, De Weijer en het klooster Elsendael meer dan de moeite waard om te bezoeken.

Herman Jan van Cuijk (geboren en getogen in Boxmeer) zal aan de hand van een power point presentatie de volgende onderwerpen bespreken.

- Maas en Maasvallei,
- Romeinse tijd, Jan Buch (Boc) en de Heren van Boxmeer



- Religie => Kerken, Kloosters & Kapellen
- De Vaart
- Landhuizen (Weijer, Elsendonck, Luneven, Leuker)
- Straten (wandeling)
- Ambachten, Handel & Industrie
- De Metworst & Gilden & varia "Brabants Bont"

Dat Herman van Cuijk bij uitstek de aangewezen man is om het een en ander over Boxmeer te vertellen kun je afleiden uit de boeken en artikelen die hij heeft gepubliceerd over dit dorp. "Historie van de Weijer", "Protestantse gemeente in Boxmeer", "Kastelen, kerken, kloosters en kapellen", "Het zilveren Ambacht (Zilversmeden in Boxmeer en regio)", "Gilden van/in de Kring Land van Cuijk en Noord- Limburg ", "Facetten uit de historie van Boxmeer en haar 11 dorpen" en "Biografie over Graaf Johan Baptist (1728-1781)

Herman is jarenlang juwelier in Boxmeer geweest (1967-1977) en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in antieke juwelen. Daarna (1977-1982) heeft hij in Kent gewerkt (Herne Bay - Folkestone - Canterbury) in een galerie met zilver/antiek/Vlaamse en Nederlandse schilderkunst. Terug in Nederland in (1982) is hij begonnen met de studie sociologie in Nijmegen en Tilburg en is afgestudeerd in 1986 op thesis "Relatie kunstenaars-galeriest- kunstmarkt". Daarna heeft hij free-lance gewerkt op verschillende culturele terreinen. Herman is lid van de Brabantse Monumenten Wacht.

Hij is initiatiefnemer geweest voor de oprichting van de Stichting Boxmeers Erfgoed (1996) Tot 2008 was hij voorzitter Gemeentelijke Monumentencommissie en in 2007 werd hij geëerd met de Gemeentelijke Dr. Peelencultuurprijs.

Naar aanleiding van de lezing van Herman van Cuijk organiseren we op

vrijdag 16 september om 14.00 uur een wandeling door Boxmeer

De wandeling start bij het VVV kantoor in Boxmeer bij de Weijer (o.l.v een gids) om 14.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. We bezoeken de St. Petrusbasiliek en de crypte, het Joodsmonument en we bezichtigen het Elzendaelklooster. Hier sluiten we de wandeling af met koffie en gebak.

Je kunt je **tot 7 september opgeven** bij Theo Horbach, (theo.ineke.horbach@hetnet.nl) met gelijktijdige overmaking van € 8,80 naar Rabobankrekening 106059866 t.n.v. Sociëteit Jansberg te Milsbeek onder vermelding 'wandeling Boxmeer'.

Let op: Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen aan deze wandeling.

Wie het eerst komt..... het eerst maalt.