



"TUINENDAG 2011"

zaterdag 18 juni a.s.

Aanvang bezoek aan de tuinen 13.30 uur einde ca 16.45 uur

Beste leden,

Deze keer kunnen wij twee tuinen in Middelaar en een tuin in Milsbeek bezoeken. Het zijn drie totaal verschillende tuinen. De tuineigenaren waren direct bereid om hun tuin exclusief voor de leden van de sociëteit open te stellen.

Mede namens de tuineigenaren nodigen wij u uit om de tuinen te komen bezichtigen. Aan de hand van een tijdschema en een fietsroute wordt u naar de tuinen geleid. Je kunt natuurlijk ook met de auto gaan.

Om alles in goede banen te leiden formeren wij drie groepen. Elke groep start deze middag bij een andere tuin. Om mee te doen aan het tuinenbezoek is inschrijven noodzakelijk.

Je kunt je **vóór 13 juni** a.s. opgeven bij **Theo Horbach** via e-mail theo.ineke.horbach@hetnet.nl of tel. **0485-513713**.

Uiterlijk woensdag 15 juni krijgt u te horen waar u kunt beginnen met de tuinenbezichtiging.

In tegenstelling tot de melding in de brochure 2011 zal er aansluitend aan dit tuinenbezoek **géén** barbecue plaatsvinden.

Tuinimpresies.

Wij hebben de tuineigenaren gevraagd om iets te schrijven over hun tuin.

Uit hun verhalen zal blijken waarom deze tuinen zo bijzonder zijn en daarom meer dan de moeite waard zijn om te bezoeken.



Tuin van Nel en Harrie Franssen, Heikantseweg 26, Middelaar.

De achtertuin is echt het verlengstuk van de woning. Er valt altijd veel te zien, in ieder seizoen, terwijl het lijkt dat je juist in enkele blikken uitgekeken zou zijn. Dat maakt de tuin juist zo boeiend, zo open en nooit saai.

De gehele tuin is bewust in één blik te overzien, straalt daardoor rust uit en brengt de prettige lichtval de woning binnen. Wat de tuin zo simpel maakt is het lijnenspel. Gekozen is voor lichte rondingen, zowel in gazon als de tuinpaden.

Een goede verhouding tussen terras, gazon en border draagt bij aan de eenvoud. Het terras is over de gehele breedte van de woning aangelegd en het rondvormige lager gelegen deel van het terras zorgt middels 3 dakplatanen voor de ideale schaduwplaats gedurende de zomermaanden.

De borders zijn grotendeels voorzien van vaste planten, geplant in grote groepen, met variatie in blad, kleur en hoogte. Diverse struiken en siergrassen zorgen voor de hoge elementen in de border, terwijl het geheel omsloten is door een strakke beukenhaag. Deze dient tevens als windbreker. Verder zijn er groenblijvers rondom de groep berkenbomen, aan weerszijde van de tuin met een lage prunushaag als afscheiding. Herhaling zorgt namelijk voor rust in de tuin.

Het gazon is echter het grote rustpunt van de tuin en brengt kleur gedurende de 4 jaargetijden met als blikvanger een beeld van cortenstaal als totaal contract in de natuurlijke omgeving.

Het beeld (plaatplastiek van beeldend kunstenaar Frans Klerkx) is geplaatst op palen en het ontwerp laat ronde vormen zien.

De voortuin sluit gedeeltelijk aan op het beeld van de achtertuin, alleen bestaat de voortuin uit meer groenblijvers en juist minder uit vaste plantengroepen. Ook hier komt een groep berkenbomen terug, alleen niet als herhaling maar juist als contrast van de rode esdoorn.

Het gazon brengt ook hier de rust en de kleur in het geheel.

En het geheel is de combinatie van huis en tuin met de belangrijkste factor een rustpunt om echt thuis te komen.

De tuin van Annelies en Harrie Versteegen, Pastoor Driessenstraat 2, Middelaar

Even een impressie van onze tuin.

Een Japanse Tuin..... dat betekent genieten van zachte kussens van mos, wuivende bamboe, groene varens, Japanse esdoorns en glooiende heuvels.

Weerspiegelend water en droge stromingen.

Met lantaarns en verborgen hoekjes.

Kom binnen, proef de oosterse sfeer en kijk hoe onze tuin tot leven komt.

Deze tuin is niet extreem groot en zit verstopt achter een gewoon woonhuis.

Het is de grote passie van Harrie, die er altijd wel weer iets in verandert.

Samen genieten we van deze tuin in elke jaargetijde.

Met vriendelijke groet,

Annelies en Harrie



De tuin van Marian en Rob Pennings, Langstraat 80, Milsbeek

De voortuin leidt min of meer een eigen leven en is zeker geen bron van aanhoudende [tuin]zorg. 'Overgeleverd aan de genade Gods', zoals een oude non in de familie zei. En misschien is dat dan ook de reden dat de rododendrons die daar staan, ieder voorjaar zo prachtig bloeien.

De achtertuin is ooit - ruim 40 jaar geleden - aangelegd door een deskundige.

Toen we er kwamen wonen in 2001 hebben we het grasareaal vergroot ten koste van de border, maar de grondvorm is in tact gebleven. Blikvanger is de Japanse esdoorn bij de vijver die, naar wij aannemen, even oud is als de tuin. En wat verder opvalt, is het onbelemmerde uitzicht op de St.Jansberg, met zijn steeds wisselende kleuren. Marian onderhoudt de tuin. Zij groepeerde de planten, zoekt de kleuren bij elkaar, plant en verplant en zorgt er voor dat er ieder seizoen iets bloeit.

Beelden staan er ook, voor 'elck wat wils'. Onze kleinkinderen, de oudste is 6 jaar, houden [ook] van kunst. Hun voorkeur gaat uit naar de twee plastic tuinkabouters in een wat verscholen hoekje van de tuin. Als ze komen logeren begroeten ze de kabouters liefdevol, maken ze schoon en laten zich daar vervolgens sprookjes vertellen.

Om teleurstellingen te voorkomen: dat laatste doen we alleen voor de kleinkinderen. U bent van harte welkom.

Marian & Rob Pennings

Wacht niet te lang en meldt u zich zo spoedig mogelijk aan want zoals alle jaren weten we dat Theo altijd iets bijzonders voor ons in petto heeft.

Uiterlijke inschrijfdatum 15 juni 2011.

