



'Wie is bang voor Allah?'

Presentatie door Sj. (Sjef) van Oudheusden
Woensdag 4 november 2009 aanvang 20.00 uur in “de Diepen”

Beste leden,

Er gaat geen dag voorbij of in het nieuws is er wel weer wat met moslims. Of het nu hier is of in het buitenland: vrolijk word je er niet van. Eerlijk gezegd begint het soms wel wat te vervelen. Hoe zit dat nu eigenlijk?

Wat is de islam? Wat geloven moslims? Zijn ze zo fanatiek?

Een godsdienst met een geschiedenis van 1400 jaar is niet in één avond uitputtend te bespreken. In de presentatie 'Wie is bang voor Allah?' wil Sjef van Oudheusden wat licht werpen op 'de islam'. Aan de orde komen:

- het ontstaan met de stichter: de profeet Mohammed
- de Koran, het heilig boek
- de religieuze plichten
- enkele opmerkingen over gebruiken in het gewone leven
- enkele opmerkingen over (godsdienstig) extremisme

Sjef van Oudheusden is geboren in Tilburg (1943), gepensioneerd als docent 'Godsdienst', tegenwoordig 'Levensbeschouwing' genoemd. Ruim dertig jaar heeft hij les gegeven op de middelbare school. Zijn leerlingen varieerden van VMBO-T tot en met VWO.

Hij studeerde theologie op de Katholieke Universiteit te Nijmegen met specialisatie Godsdienstwetenschappen en deed in 1974 zijn doctoraal examen.



Sjef is gehuwd, vader van twee dochters en een zoon en opa van vijf kleinkinderen.

In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met de KBO in Mook, brengt eenmaal per week voor "Tafeltje dekje" maaltijden rond en zit in de redactie van de Nieuwsbrief, het parochieblaadje van Mook. Maar het liefst houdt hij zich bezig met het nadenken over ontwikkelingen die zich in de maatschappij voordoen die betrekking hebben op wat te maken heeft met onze al dan niet bewuste overtuigingen. Iets dat misschien wel 'ons geloof' is.

Wij denken dat deze presentatie, die ondersteund wordt door powerpoint, zeer interessant is en we zien met belangstelling deze lezing tegemoet.

Wij hopen dat u ook aanwezig kunt zijn.

Boeken met betrekking tot dit onderwerp:

*Karen Armstrong: Islam. Geschiedenis van een wereldgodsdienst.
Bezige Bij, Amsterdam 2001.
Vertaling van Islam. A Short History 2001.*

*Ibn Ishaq: Het leven van Mohammed.
Meulenhoff, Amsterdam 1980.
De 'biograaf' van Mohammed verhaalt wat hij heeft gehoord.*

*Paul Lunde: Islam. Geloof, cultuur, geschiedenis.
Veel informatie in kort bestek. Het deel: Info per land is niet erg
overzichtelijk.*

G. Parrinder: Jezus in de Koran 1978.

*Nadia Dala: Als sluiers vallen. Vrouwenportretten.
Amsterdam/Antwerpen, Houtekiet 2005.
Geschreven portretten van moslimvrouwen in Nederland.*