

Wandelen Hombourg september 2020

In januari 2020 werden de eerste plannen gesmeed om weer met de wandelgroep van de sociëteit meerdere dagen te gaan wandelen. Eind januari zou dan ons onderkomen definitief gereserveerd worden.

13 personen hadden er wel belangstelling voor waardoor de organisatie het huis reserveerde.

In maart kwam corona en de grenzen met België gingen dicht. Iedereen kreeg de kriebels kan het doorgaan of niet? De uiterste beslissingsdatum was 1 juli. De knoop werd doorgehakt het gaat door. Op 23 augustus hadden wij een



voorgesprek bij Jaap en Bine op 1,5 mtr in de nieuwe overkapping. Afspraken over wat wij zouden eten, wie de inkopen zou doen en welke regels gehanteerd moesten worden. Jaap en Bine zorgden voor de organisatie, Michiel en Jolanda voor de inkopen en Han en Cobie voor de wandelroutes.

Door nieuwe corona-eisen moesten wij een "Digitaal Passenger Locator Form" invullen. Op maandag 7 september om 17 uur arriveerde iedereen in het huis wat geschikt was voor 26 personen. Allen hadden wij een eigen kamer met

douche en toilet.

Elke dag na het diner werden de taken verdeeld. Wij zaten aan 3 grote tafels waardoor afstand gegarandeerd was. Wie gaat er 's morgens brood halen, wie zorgt er voor het ontbijt, wie voor het diner en wie voor het opruimen.

De wandeltochten van Han, tussen de 14 en 16 km per dag, waren landelijk met vaak schitterende uitzichten over het heuvellandschap. Één dag een route naar het zuiden, de andere dag naar het noorden en de laatste dag naar het oosten. Respect voor Han want soms liep de wandelroute door maisvelden of tussen de koeien door in de wei. Zonder problemen kwamen wij elke dag weer op ons honk waar we genoten van de koffie en de taarten van Hannie, Wilhelmine en Cobie.

Na de smakelijke diners werd er in groepjes gekaart of een spelletje gespeeld waar routes rond een gevangenis gemaakt moesten worden zodat de bandiet niet kon ontsnappen, Poolbiljarten of gewoon TV kijken. Van de jeu de boulesbaan, tafeltennis en sauna werd geen gebruik gemaakt door tijdgebrek.

Vrijdagmorgen kwam er helaas een einde aan het uitstapje. Een laatste opruimbeurt waardoor alles weer op z'n plek stond en iedereen weer via z'n eigen route huiswaarts ging.



Onze organisatie: Jaap en Bine, Michiel en Jolanda en Han en Cobie hartstikke bedankt namens ons. Alles was uitstekend geregeld en niemand is er ziek geworden. Het biedt perspectief voor een volgende wandelweek in Spanje of Italië!?