



De Tuinendag herleeft!

Alle leden zijn welkom op de tuinendag, die op zaterdagmiddag 14 juni 2014 wordt georganiseerd.

Er zijn 4 tuinen te bezichtigen. Dat zijn de tuinen van Map en Jan ter Vrugt, Ineke en Theo Horbach, Coby en Han de Kreuk en als laatste de tuin van Truus en Hans Seele. We hebben de tuineigenaren gevraagd om een korte impressie te geven van hun tuin.

Hier komen ze.

Truus en Hans Seele schrijven over hun tuin:

Mijn tuin is een tuinreservaat en landelijk gelegen aan de uiterwaarden van Niers en Maas. De tuin is 7 jaar geleden aangelegd, maar er staan wel oude bomen in – peer en noot -. Het huis is een verbouwde boerderij van ongeveer 125 jaar oud. Aan de zijkant van huis, grenzend aan de Bloemenstraat, is een vijvertuin aangelegd met een vlonder. Dan is er een groot grasveld met aan de zijkant een beplanting van o.a. Gelderse Roos en Hazelaars. Achter de oude kippenschuur - met kippen – ligt een kleine boomgaard met zowel oude als nieuwe fruitbomen. Daarnaast ligt de groentetuin. Er zitten veel dieren en vogels in de tuin. Zo is er een nestkast voor steenuilen in de notenboom. Daarin zijn al vele jongen groot geworden. Aan het eind van de tuin kijk je uit over de uiterwaarden en de oude ruïne van het Genneper Huis. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Cobie en Han de Kreuk schrijven over hun tuin:

Onze tuin zou ik willen omschrijven als spontaan. Het tuinplan is er nooit van gekomen. Er zijn een paar vaste elementen, zoals de Gingo zelf opgekweekt uit zaad. Acers, die het nu goed doen en de buxus heggetjes, waar we ooit een kruidentuin hebben geprobeerd. De krulhazelaar levert Paastakken en blijft zo enigszins binnen de perken. Een grote berk is vervangen door een Cercis, omdat die mooi blad heeft en niet hoger wordt dan 10 m. De vijver is dit voorjaar heringericht. Geen vissen, maar de kikkers hebben de vijver verrassend snel teruggevonden. En verder? Er zijn rozen, er is Heugera in meerdere soorten en... nog veel meer. Dat komt ook, omdat we bij een kweker vijf planten best veel vinden. De tuin vindt van niet. We hopen dan, dat we met scheuren uitplanten er nog iets van kunnen maken. Kortom veel plekjes en polletjes en best veel te zien. Hartelijk welkom op de open tuinendag.

Ineke en Theo Horbach schrijven over hun tuin:

Wij hebben geprobeerd om de buitenmuurtjes, die zo karakteristiek zijn bij de huizen die gebouwd zijn onder architectuur van de Bossche School, te gebruiken om een intiem terras te creëren. Zo ontstond een terras met een vijver, vaste planten en veel potten met o.a. hortensia's en agapanthussen. Daaromheen ligt als het ware de tuin gedrapeerd. We hebben gekozen voor borders met een grote diversiteit aan planten. We houden van kleur in de tuin. In elk jaargetijden bloeit in onze tuin wel ergens een plant. Mede namens de bewoners van onze tuin, zoals de vissen, duiven, vinkjes, meesjes, mieren, eekhoortjes, schrijvertjes, slakken etc. etc. zijn jullie van harte welkom in onze tuin. Tot zaterdag 14 juni.

Map en Jan ter Vrugt zijn met vakantie. Zij hebben dus geen impressie van hun tuin kunnen geven. Dat is jammer. Maar ik weet dat Jan een grote passie heeft voor zijn tuin en daar eindeloos over kan vertellen. Ook weet ik van vorige tuinendagen dat hij een fantastische tuin heeft. Het is enkel genieten in hun tuin.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Op 14 juni beginnen we om 13:30 uur en we sluiten deze middag af onder het genot van een glaasje in een van de tuinen om ± 18:00 uur. Je kunt je inschrijven tot uiterlijk 7 juni. Iedereen die zich inschrijft krijgt 10 of 11 juni (direct na Pinksteren) bericht hoe de dag wordt ingevuld.

Nu is het aan jullie om in te schrijven.

Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar Theo Horbach (tihorbach@ziggo.nl) met gelijktijdig

€ 2 over te maken naar de rekening NL91RABO0106059866 t.n.v. Sociëteit Jansberg te Milsbeek o.v.v. tuinendag 2014.

Met vriendelijk groet

Theo Horbach.

Nabeschouwing

Het is alweer een aantal jaren geleden dat de tuinendag op het programma van sociëteit Jansberg stond. Op initiatief van Astrid Meijer is dat weer nieuw leven ingeblazen. Bezoek aan tuinen in Milsbeek met vergezichten op de uiterwaarden van de Maas en de ruïnes van het Genneper Huis enerzijds en de St Jansberg en de Maasduinen anderzijds geeft het intens gelukkige gevoel om in Milsbeek te wonen en te leven.

De wijze waarop Theo Horbach dat heeft weten te realiseren is fantastisch. De gastheer en gastvrouw van de tuinen die bezocht werden zijn we dank verschuldigd.

Hopelijk zien we de tuinendag volgend jaar weer op het programma terug.

Met grote waardering denk ik terug.

Camille Cammaert